

Protokoll från säsongavslutningen den 14 december

Höjdarkväll med Karl-Eriks oförglömliga 90-årsbjudning

Bastuvännernas säsongavslutning den 14 december blev en minnesrik höjdarkväll. Efter bastubad och Julcupen i golf om Lasse Lindgrens pris, bjöd veckans jubilar Karl-Erik Holm på en måltid av guldkrogsklass för att fira sin 90-årsdag. En synnerligen generös och uppskattad uppställning av Karl-Erik. Hyllningarna av vår populära nestor blev också hjärtliga och varma.

Årets sista träff startade redan kl. 16 med bad och eftersittning vid poolside, för genomgång av några aktuella frågor. Följande beslut togs av de 17 närvarande medlemmarna:

α Vi startar den nya säsongen måndagen den 18 januari. Då ska årsavgiften på 100 kr betalas. Lasse Oddsberg meddelade att han svarar för serveringen den kvällen. Poolcaféet bokas.

α Det bestämdes att vi vid denna första träff ska diskutera och spika datum för planeringsresa till Åland, Solvällabesök och vinprovarkväll.

α Lasse Lind rapporterade att vi har en behållning på 819 kr i travkassan. Hans förslag om att vi, i stället för att spara pengarna till nya året, sätter in en sista stöt på lördag och satsar hela summan då, väckte allas gillande. Lasse tar ut ett system utan SpikHarry och så hoppas vi på klirr i kassan till jul. Kul.



Stämningen var - som synes - hög redan under eftersittningen

Dagens jubilar inledde golfspelet i det vinnande laget Bagarn

Kl. 17 var det så dags för Julcupen i golf om Lasse Lindgrens pris, som var uppsatt till kvällens individuella vinnare i ordinarie lagtävlingen. Ett lag i taget knallade in till mattan och spelade. När alla hade slagit sina nio bollar återvände Rainer med pokerface till poolside. Han hade protokollet undanstoppat och meddelade att först vid kaffet skulle det avslöjas vem som var vinnaren av cupen. Allt för spänningen.

I stället för att dra resultatlistan drog Rainer några fräckisar. Stämningen steg. Ännu mer steg den efter en skål i Jäger och de första leveropen för Karl-Erik. Festligheterna var igång.

Utsökt meny

Karl-Eriks dotter Gunilla och sonen Lars-Erik med respektive – Agne och Denis – välkomnade till bords i pool-caféet. De elegant klädda familjemedlemmarna hade kommit till Paradisbacken för att tillaga och servera den meny kvalitetspersonen Karl-Erik själv be-stämt.



Agne, Lars-Erik, Gunilla och Denis fick allas beröm för menyn.

Menyn byggde på klassiska råvaror från skogarna i Dalarna och resultatet blev utsökt.

Förrätt: rökt öring, sill och rysk kaviar på mörkt bröd. Öl och snaps.

Varmrätt: Tjälknöl på älg, potatisgratäng, kantarellsås, tranbärsgele, rött vin.

Dessert: exotiska frukter, vaniljglass och vit choklad. Kaffe och avec som avslutning.

- Underbart .gott, var berömmade ord som upprepades av gästerna under kvällen.

Gemenskap efter kaos

I sitt välkomsttal vid bordet framhöll Karl-Erik vilken stor betydelse kamratskapet i Bastuvän-nerna har haft och har för honom.

- När min fru gick bort i cancer hamnade jag i kaos. Mina barn var oroliga för hur jag skulle klara mig. Det var en svår tid. Men jag började gå och simma lite och lärde mig efterhand att laga mat. När Sören och Rainer startade Bastuvännerna gick jag med direkt. Gemenskapen och alla roliga aktiviteter i kamratföreningen lyfte mig. Mina ungdomar sa att det var som att vinna högsta vinsten när farsan kom med i det där fina gubblaget. Och sen har det rullat på, det känns väldigt bra, för både mig och familjen.

Detta med den nya gemenskapens positiva förändring för Karl-Erik underströks även av sonen Lars-Erik och dottern Gunilla. "Vi i familjen är tacksamma att ni Bastuvänner finns, vi ser ju bara här i kväll hur mysigt ni har tillsammans".

Torsten Wikenståhl överlämnade efter ett hyllningsanförande, en utskrift på den fina artikel han skrivit om jubilarens levnadshistoria från barndom till nutid – "Vem är du Karl-Erik Holm?" – som nu ligger på Hemsidan. Missa inte den berättelsen med bilder ur Karl-Eriks privata album.

Torsten läste också upp en trevlig hyllningsvers från Stig, som inte hade möjlighet att närvara denna kväll.



Välkomsttal av dagens festföremål

Bastuvännernas present till Karl-Erik – en gyllene påse med whisky – överräcktes av Rolle som med varma ord framhöll glädjen att ha Karl-Erik med i gym-gänget, som tränar på måndagar, onsdagar och fredagar. "När vi övriga efter passet sitter halvdöda och pustar i bastun, går Karl-Erik vidare till bassängen och drar iväg sina 200 meter. Otrolig man, hur ska vi som är yngre nå hans styrka?"

Efter presentutdelningen framförde ordf. Rainer Bastuvännernas stora tack för en riktig toppenkväll, med fantastiskt god mat och dryck och överlämnade blomma till suveräna kockarna och servitörerna i Karl-Eriks familj.



Rolle överlämnade gyllene påse från Bastuvännerna

Rainer vann julcupen

Vid kaffet var det dags för prisutdelning i Julcupen. Nu skulle vi få veta. Rainer reste sig upp och läste i protokollet.

- Det är så mina vänner att jag har vunnit i kväll! Men resultatet är inte så mycket att skritya med.

Segerapplåder för vår ordf. och överlämning av priset av donatorn Lasse Lindgren. Det visade sig att tävlingsmänniskan Rainer hade säkrat segern genom att slå i två bollar från längsta avståndet, vilket gav sammanlagt 5 poäng.

Tvåan Bernt hade 4 poäng och Stor-Arne och Lill-Arne delade tredjeplatsen med 3 poäng.

I lagtävlingen toppade Bagarn med 10 poäng. Se vidare i golftabellen.



Rainer - vinnare av Lasse Lindgrens Julcup

En underbart trevlig träff var slut. För skrivaren av dessa rader är Karl-Erik Holm en förebild på många sätt: en vän av bästa sort med ungdomssinnet och spänsten kvar när han nu fyller 90.

Slutligen den omkramade jubilarens Karl-Eriks egen kommentar till kvällen innan han gick hem till 26:an för vila efter firandet.

- Jag är överväldigad. Jag är glad så att tårarna rinner.

Vid pennan

Sören, sekr.

Foto: Krister, Sören och Karl-Erik



Vackert dukat festbord - härlig 3-rättersmeny - vilken succékväll det blev